

Openbaring 6 over rampen

We kijken terug op een week waarin het nieuws voor een groot deel werd beheerst door de gruwelijke ramp met vlucht MH 17 van Malaysia Airlines op donderdag 17 juli jl. 298 mensen zijn in één klap een verschrikkelijke dood gestorven. Daarbij 194 Nederlanders. Een schok van ontzetting is door de wereld gegaan en in het bijzonder door ons eigen land.

De dag van nationale rouw, afgelopen woensdag, werd breed gedragen in de hele samenleving. Talloos veel mensen hebben uiting gegeven aan een vorm van meeleven. Hoe kan het ook anders. Ook al behoort je niet tot de directe kring van nabestaanden van de slachtoffers, je kunt helemaal meevoelen hoe diepingrijpend deze rampzalige gebeurtenis is. Die gevoelens worden alleen nog maar versterkt als je je realiseert dat het niet zomaar een ongeluk was. Ook al zou het een vergissing zijn van de militairen die de raket hebben afgevuurd, dan nog is het een actie van brute onbegrijpelijke gewelddadigheid.

Er zijn in de afgelopen week stille tochten gehouden en herdenkingsdiensten belegd. Er zijn vele woorden geschreven en gesproken naar aanleiding deze ontzettende ramp. Woorden die uiting geven aan verbijstering en woede. Woorden als blijk van meeleven en met de bedoeling om troost te bieden.

Verder waren er uur na uur de gesprekken met de deskundigen. Een eindeloze rij commentatoren is te horen op radio en te zien op tv, die een poging doen om de achtergronden van deze ramp te ontrafelen en te duiden. Onderzoek naar de oorzaken, de onderste steen boven krijgen als het gaat om de verantwoordelijke mensen, dat is ook beslist nodig.

Maar is er over de rampzalige gebeurtenissen in deze wereld ook

meer te zeggen? Ik heb felle commentaren voorbij zien komen van mensen, die zeggen dat nu wel vast staat dat er geen God is. Want als dat wel zo was dan had Hij zo iets als dit wel voorkomen.

Er waren ook verschillende kerkelijke voorgangers te horen. Voorgangers die in hun woorden blijkbaar zo zeer rekening hielden met de verschillende opvattingen bij de toehoorders, dat er van een duidelijk Schriftuurlijk getuigenis geen sprake was.

Wat zegt de Bijbel over de grote rampen die zich, ook in onze tijd voordoen in de wereld? Niet alleen over deze vliegcrash met honderden doden. Maar ook over de andere oorlogen en over de voortslepende economische problemen in de wereld. Over de aangrijpende armoede en honger in zoveel landen in deze wereld. Welke stuurkracht zit er achter? Zit er een boodschap in voor de mensen? Of gebeurt het allemaal willekeurig en hangt de wereld van toevalligheden aan elkaar?

Als we leven bij een open Bijbel, valt er heel wat te zeggen over de dingen die gebeuren. Ook gelovige kinderen van God weten mee te praten van angst voor de dingen die gebeuren en van de zorgen. Maar je weet ook dat er een God is, in de hemel, die de dingen láát gebeuren. Én dat het is aangekondigd in de Bijbel.

Zondagmiddag jl. hebben we de Bijbel mogen opendoen bij de eerste acht verzen van Openbaring 6. In het visioen dat de apostel Johannes te zien krijgt, gaat het over dingen waar we vandaag in de wereld ook mee te maken hebben: geweld, economische crisis en armoede, pandemieën en de dood. In dit hoofdartikeltje geef ik enkele passages uit de preek kort weer.

Openbaring 6 staat in een verrassend perspectief. Dat is het perspectief van het Lam, dat de zegels opent! De zegels van de boekrol, waarover het gaat in Openbaring 5. Over de boekrol die gesloten is met zeven zegels. Het gaat daar over de raadsbesluiten van God. Dingen die God in Zijn raadsplan Zich voorgenomen heeft. Er blijkt er maar Één te zijn die bevoegd is de zegels te openen. Dat

is Christus, het Lam dat eerst geslacht is. En Hij opent de zegels. Het betekent dat Christus bepaalt de dingen die gebeuren in de geschiedenis. De kerk belijdt, op grond van Gods eigen Woord, dat Christus álle bevoegdheid heeft in de hemel en op de aarde. Johannes ziet in het visioen vier paarden. Maar er is toch groot verschil tussen de laatste drie paarden en het eerste paard.

Rood, zwart en vaal, zijn de kleuren van de laatste drie paarden. Rood is de kleur van bloed. Zwart de kleur van de honger. Vaalbleek, de kleur van de dood. Het wordt er ook duidelijk bij gezegd, bij de laatste drie: het zijn de symbolen van geweld, oorlog, honger en dood.

Maar het eerste paard, dat slaat op een hemelse macht. Dit beeld wijst op de zaak van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van Christus verbreedt zich vanaf de Hemelvaart van Christus in de hele wereld, winnend en overwinnend. Dat is het Rijk van de genade van Christus, het rijk van Zijn genadeheerschappij. En hoe verbreedt zich dat? Door het Woord, de verkondiging van het Evangeliewoord! Dat wordt aangeduid met beeld van de boog. De ruiter heeft een boog! Het Woord dat gepredikt wordt, raakt harten van mensen en overwint harten van mensen. Het is een wonder van genade als we door de kracht van het Woord geloven mogen. Een machtige werkelijkheid dat je in deze wereld, die steeds meer rijp wordt voor het oordeel, mag staan onder de genadeheerschappij van het Koninkrijk van Christus!

De tweede ruiter die Johannes ziet, is een rossig paard, de kleur van bloed en vuur. Dit paard is beeld van geweld, van oorlog en van bloedvergieten. Deze tweede ruiter krijgt de bevoegdheid om de vrede van de aarde weg te nemen. Zodat de mensen elkaar afslachten. De eeuwen door zijn er geweldige idealen geweest, om wereldvrede te stichten. Wereldlijke machthebbers hebben het beweerd: Wij gaan een rijk stichten met vrede voor alle mensen. Maar de eeuwen door is er niets van terecht gekomen. Het is niet zo

dat naarmate de tijd verder gaat er minder oorlogsgeweld en terreur is. Christus heeft in Matth. 24 Zelf heel direct gesproken over oorlogen en geruchten van oorlogen, als tekenen die voorafgaan aan Zijn komst! Volk zal opstaan tegen volk. Het zal er uit komen dat de wereld vól is van de geest van Kaïn. Het 'grote zwaard' in vers 4, wijst naar de stromen bloed, die zullen vloeien als gevolg van geweld met wapens. Als je de geschiedenis bestudeert, dan merk je wel hoeveel bloed. Hoe onnoemlijk veel bloed er gevloeid heeft in oorlogen en geweldsuitbarstingen. Wij herdenken dit jaar dat het honderd jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog begon. Miljoenen mensen zijn omgekomen aan het 750 km lange front in België en Frankrijk. En al die miljoenen die daarna door geweld gestorven zijn. En nu zijn we geschokt door de honderden doden van de afgelopen dagen. Inderdaad, wie zal niet vragen naar de betékenis daarvan? Is hierin ook de regering van het Lam? Het antwoord geeft de HERE Zelf in Zijn Woord. Het witte paard wordt gevolgd door het rode! En dat gebeurt, als het Lám het tweede zegel opent. In Zijn oordelende kracht laat de HERE het toe, dat ménsen hun haat en geweld de vrije loop laten. Maar dit mogen we weten: Ondanks het geweld, ondanks de oorlogen en de geruchten van oorlogen, toch houdt de HERE de weg open voor het witte paard met zijn ruiter en boog! De gang van de oordelen wordt ingehouden, want het witte paard met de gekroonde ruiter heeft Zijn werk, zijn triomftocht met het Woord, nog niet klaar.

Als het derde zegel opengaat, ziet Johannes een zwárt paard. Een indrukwekkende verschijning. De ruiter op het zwarte paard heeft een weegschaal in de hand. Het zwarte paard is het teken van de economische crisis, van armoede en honger. De economische problematiek, daar is de HERE niet de oorzaak van. Maar Hij gebruikt het wel, om de mensen te bepalen bij hun eigen onmacht, om de ogen te openen voor de diepe afhankelijkheid van de mensen. De afhankelijkheid van Hem, de God die leeft!

Het vierde paard is het paard met de vaalbleke kleur. Het is de akelige kleur van ziekte en van de dood. De wereld wordt geconfronteerd met moeilijk te bestrijden epidemieën en erge ziekten. Openbaring 6 leert ons dat al de beschreven feiten zijn opgesloten in Gods raadsbesluiten. God heeft ze in Zijn raadsplan bepaald, en ze kómen door de hand van Christus, die de zegels van de boekrol opent. Hoe erg bepaalde ellende en ramp dan ook kan wezen, door het geloof mogen we weten: het zijn middelen die de HERE gebruikt! Het rode, het zwarte en het vaalbleke paard, *zijn middelen*, om het witte paard het einddoel te laten bereiken! Ook kinderen van God kunnen vandaag te maken krijgen met de macht van bijv. het tweede paard. Dus met geweld, geweld door vervolging, of door oorlog en terreur, of geweld op straat, geweld in de lucht. Maar dit staat vast: Het Koninkrijk van Christus komt straks in heerlijkheid. Dat is niet tegen te houden. Laten de rampen die gebeuren de mensen, en vooral ook onszelf, wakker schudden. Want nóg is er tijd om tot geloof en bekering te komen. Want we leven in de tijd waarin er nog ruimte is voor de genáde van God. Genade die redt van het ééuwig oordeel.

E. Heres